



BRÅVALLABLADET

F 13 KAMRATFÖRENING

Bildad 13/6 1985

November 2007

Nr 45



Tillfälliga "minikyrkogårdar" anordnas den 11/11 varje år; här vid Westminster Abbey. Varje förband har egen yta där man sätter ned små kors, vart och ett med en vallmoblomma.

Foto:
Sten Wahlström

Fyra dagar i London

I mitten av november i år, 2007, tillbringade jag fyra dagar i London. Min reskamrat var Sten Wahlström, den numera pensionerade radiomannen, som tillsammans med Jörgen Weibull, historieprofessorn och en av "De lärde i Lund", gjort åtskilliga historiska program från Europa, mellanöstern och Amerika. Tack vare Stens kännedom om London blev besöket sällsynt givande.

Lord Mayor's Show såg vi lördagen den 10 november, en parad genom stadens centrala delar. Den nye borgmästaren skall invigas i sitt ämbete. Paraden är karenvalsbetonad och består av allt från häftiga musikkåror till scouter och föreningar för djurskydd; men också av väl marscherande beväpnad trupp från de tre vapenslagen. Till och med artilleri drogs genom gatorna. Här skäms man tydligen inte för kulor och krut. Det var många åskådare, men inte otrevligt trångt.

Remembrance Day ägde rum på söndagen; en hyllning till alla dem som stupat i de två världskrigen, men även i övriga krig och konflikter. Den första gången var 1919 då namnet var Armistice Day.

Vapenstilleståndet efter första världskriget ägde rum den 11/11 klockan 11. Just vid detta klockslag inleds högtidligheten varje år. Andra söndagen i november skall det dock vara, och detta år var söndagen just den elfte.

I paraden deltar de tre vapenslagen, med marinen först. Veteraner och representanter från samväldets alla hörn samt krigsinvalider i rullstolar förstärkte allvaret. Mäktig musik från de olika musikkårorerna skapar en ödesmättad stämning. När Big Ben slagit sina elva slag ljuder två kanonskott. Detta är inledningen på två tysta minuter, avslutningen markeras med ytterligare två dånande skott. Nästan alla bär en vallmoblomma, en Poppy, och man står i flera led längs den långa paradvägen. Drottningen kommer i bil till monumentet över "The Glorious Dead". Där lägger hon först av alla ned en krans, sedan följde prinsen av Wales, prins William, prins Philip, premiärministern och de tre försvarsgrenscheferna med flera.

Bletchley Park; den tredje dagen tog vi tåget norrut till den plats där de brittiska kodknäckarna höll till under andra världskriget. Museet drivs av en stiftelse.

(Forts på sid 5)

Ordföranden har ordet!

Höstens aktiviteter har kommit igång bra.

Välbesökta tisdagsträffar med gott kaffe och ostmackor och även kaka. Det smakar alldeles utmärkt varje tisdag. Tack Alvar, Elsie och Göran.

Ganska ofta får vi även titta på film med Hasse Johnsson som fotograf, nu senast från ett veteranflygmöte i England. Det var många fina gamla flygplan med härliga motorljud, men det var nog en segelflygare som uppmärksammades speciellt för att han behärskade sitt flygplan som man inte riktigt trodde vara möjligt. Fortsätt Hasse att filma för Du gör det mycket bra.



I september var det sensommarmöte i Frivilliglokalen med Lars Åberg som berättade om en flygning med Specialflyg till Saudiarabien och Förenade Arabemiratet. De skulle förevisa vår Svenska flygande radar FSR 890.

En Erikssonprodukt som är monterad på ovansidan utmed hela flygkroppen på Saab 340. Den är redan levererad till Grekland och Brasilien. I Brasilien flygs den inte av Saab 340.

Det måste ha varit en fantastisk flygning och upplevelse i länder med resurser som man inte tror är möjligt. Det var mycket intressant och trevligt. Tack Lars.

Det är alltid fint när någon medlem, någon av oss själva, står upp och berättar minnen från F 13 och Flygvapnet. Jag är övertygad om att det finns fler som skulle kunna berika oss.

I oktober gjorde vi en stadsvandring i centrala Norrköping med start vid kaktusplanteringen. Även i år guidades vi av Hans Wärn leg. stadsguide, som visade och berättade om intressanta saker utmed vägen.

Norrköping har verkligen utvecklats under de 50 år som jag har haft staden som bostadsort. Nu är det inte bara omgivningarna som är fina.

Den 8 november har vi vårt höstmöte, och även i år i Hemgårdens lokaler. Vi skall få se Lars Thure Ljungdahls film om Skärgården med tyngdpunkt på en äldre fiskare.

Detta är det andra ordinarie mötet för i år enligt stadgarna. Då skall vi också klubba för andra gången de stadgeändringar som styrelsen föredrog på årsmötet i maj. I så fall kommer dessa ändringar att gälla från årsmötet 2008. Se annons om mötet på annan plats i tidningen.

Det blev inget storförråd på Bråvalla. Inte heller på Kungsängen. Det blev Arboga som försvaret valde. Norrköping lyckades inte så bra med sin PR. Men nu har det dykt upp andra aktörer som talar för ett stort nytt fängelse på Bråvalla. Det gamla i stan har gjort sitt och är olämpligt enligt modern kriminalvård. Men fortfarande är det fullt med försvarsmateriel på fältet. I varje fall på banor och plattor.

Men i tsdags var det många flygande individer på fältet. Det var tusentals med kanadagäss som letade mat och passade på att gödsla bondens grödor. Mäktig syn när alla startade av någon anledning på en gång. Den här gången blev det "Starta Syd".

Karl-Erik Karlsson och Christer Lindehoff fick representera föreningen i oktober vid ett regionalmöte i Karlskrona med F 17 som värdförband. Det var ömsesidiga informationer och speciellt viktigt var ju den ekonomiska informationen från myndigheten. Det innebär att vi kan fortsätta ge ut vår fina tidning Bråvallabladet som tidigare, med samma utseende och kvalité. Så ha det bra i fina stolen och läs och minns och kom gärna med förslag till redaktörerna, och välkomna även till våra möten.

Bo Fransson

