



BRÅVALLABLADET

F 13 KAMRATFÖRENING

Bildad 13/6 1985

Mars 2005

Nr 40

F 13 kamratförening fyller i år 20 år!

För att fira detta har vi tagit fram en dekal enligt nedan.



Förlagan är välkänd. Vi har haft stor hjälp av vår yngste medlem, Nicklas Lennartsson: Tack Nicklas för det! Du kan köpa dekalen vid våra sammankomster. Kan Du inte komma till lokalen, så ring din beställning till vår telesvarare, 011-31 15 41, ange namn, adress och antal dekaler Du vill ha, meddela även om Du vill ha **klistersidan fram eller bak**. Vi skickar vad du har beställt med nästa Bråvallabladd och bifogar samtidigt ett inbetalningskort. Priset är 20 kronor.

Vill Du ha en dekal snabbare så sätt in 25:- på vårt postgirokonto 14 92 54 - 5, ange namn och adress samt önskemål om klister på **fram-** eller **baksida**.

Årsmöte den 23 april 2005 kl. 1600

Lokal för årsmötet är skolsalsbyggnaden vid gymnastiksalen

Därefter firar vi Kamratföreningens 20-årsjubileum
med middag och musik på gamla Underbefälsmässen.

Kostnad för middagen, drink, förrätt, varmrätt, kaffe avec och måltidsdrycker, **220:-**

Bindande anmälan för middagen senast 31 mars på tfn 011-609 94

Ordföranden har ordet

2005 har börjat med dramatik, både i Asien med jordbävning och tsunami och här hemma med storm. Vintern är lite uppochner med snöväder i norra Afrika och mildväder här hemma. När det stormade som värst tänkte jag på kologingen när han står ute på sitt skär och tittar ut över det stormiga havet. Då säger han för sig själv: "Inge vidare väder i dag på sjön.....uten båt."

Men vi har skäl till att fira i år! Det är nämligen 20 år sen kamratföreningen bildades. Och det skall firas med en fest på F 13 den 23 april. Vi kommer att utnyttja samma lokal som förra gången vi festade, nämligen f d markan. Det finns finare lokaler på området, men kommunen är inte nådig att hyra lokal av. Det kostar ca 5000 kr bara att öppna dörren till Bråvallamässen. Men festen blev bra förra gången och så skall den bli även denna gång. Lars-Håkan har lovat att som föreningens initiativtagare hålla festtalet vid middagen.



Ordförande Bo Fransson

OBS! Anmälan! Det kommer säkert att bli många intresserade.

Tisdagsmötena har kommit igång igen. Under de ca 10 år som gått sen F 13 lades ned har flitiga pensionärer ägnat stor tid åt att ta hand om arvet efter flottiljen. Det är dokumentation, Rune Rydhs fotoarkiv, gåvor från mäss-, idrotts- och skytteföreningarna med flera. En del lämnade vi bort till försäljning som vi inte tyckte passade i en kamratförening, men allt det andra finns nu på plats i f d flygtjänstbyggnaden vid röd platta. Arbetet är slutfört till allas belåtenhet. Ett enormt och väl utfört arbete som tisdagsgruppen skall ha stort tack för. Det innebär att våra fikastunder är lite längre nu än tidigare och mycket nostalgiprat. Så åter en gång: "Välkomna på tisdagskaffe."

Nu till något helt annat. SMKR Sveriges Militära Kamratföreningars Riksförbund är en övergripande organisation för kamratföreningarna i Sverige. Medlemsavgiften är 1:50 per medlem och år. För F 13 kamratförening ca 900: - per år. Inom styrelsen har vi varit tveksamma till medlemskap, vi har inte kunnat se fördelen och vad vi får för pengarna.

Vid flygvapenföreningarnas möte på F 16, år 2002, fick vi dock sådan information att vi blev mera positiva och anmälde oss och betalade in medlemsavgiften. Det dröjde till december 2004 innan vi hörde från förbundet. Då fick vi information och påminnelse om ny medlemsavgift.

Nu är vi åter starkt tveksamma till medlemskap och det har vi skrivit till förbundet om. Vi kommer att ta upp frågan vid årsmötet för beslut.

Vi har också fått en hemsida på nätet, via vår traditionsbärande myndighet F 17. Jag uppmanar alla att gå in och titta. Adressen är www.f17.mil.se och sen klickar man fram till de olika kamratföreningarnas hemsidor som lyder under F 17, alla söder om Bråvalla.

Till sist ser jag fram emot Åkes (sekreteraren) förslag till trevliga resor under 2005. Det kan man också läsa om i bladet.

Med det säger jag: Välkomna till årsmöte, fest och resor och ett trevligt och intressant 2005.

Bo Fransson

F 13 KAMRATFÖRENING

Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2004

Styrelsen har under året bestått av:

ordförande Bo Fransson
vice ordförande Torbjörn Karlbom
sekreterare Åke Renåker
kassör Agnetha Karlsson
ledamöter Åke Jönsson, Karl-Erik Karlsson och Stellan Olsson
suppleanter Bo Mellblom och Björn Sjöstedt
tidningsredaktion Björn Sjöstedt, Åke Jönsson och Ulric Ingå
revisorer Olov Knutsson och Margareta Schönbeck
suppleanter Elsie Gustafsson och Johan Andersson
Valberedning Bo Karlsson och Bo Mellblom

Antalet medlemmar har även detta år varit runt 530 st. Det har varit ett 10-tal avgångar och lika många nytillkomna medlemmar. Några av våra kamrater har gått ur tiden under året.

Föreningens ekonomi framgår av särskild redogörelse.

F 17 som är vår nya traditionsbevarande myndighet har ekonomiskt bidragit till verksamheten.

Medlemsavgiften ligger kvar på 50:-.

Jubileumsboken BRÅVALLAVINGAR finns att köpa för 50:-.

Verksamheten under året

Plattan framför By 97 har även detta år varit fylld med avvecklade förbands fordonsmateriel.

Det känns konstigt att se så mycket ”övertalig” materiel bara stå där till ingen nytta.

”**Tisdagsfikat**” har tillhandahållits av stugfogden Alvar Ringh med god hjälp av Elsie och Göran. Kaffekannan med nybryggt kaffe och därtill nybakad ostfralla smakar alltid lika gott. Den sociala samvaron står överst på programmet. Här finns det alltid plats för goda historier och gamla minnen. Titta gärna ut, ta en fika och ta del av de publikationer/tidskrifter eller medlemsblad som vi får från andra kamratföreningar m fl.

BRÅVALLABLADET har utkommit med två nummer under året. Björn Sjöstedt, Åke Jönsson och Ulric Ingå har svarat för redaktionsskapet. Är Du intresserad av att medverka ?

Skriv en rad eller ring, vi är alltid intresserade av bidrag till tidningen.

Resor under året har som tidigare år skett med Bergstrand Buss AB. Föreningen har även detta år genomfört två uppskattade och lyckade resor. På första resan besökte vi ostindien-fararen Götheborg i Göteborg och Varbergs fästning och Ullared i april. Den andra gick Rügen runt i september då vi åkte med ånglok, upplevde det medeltida skådespelet Störtebeker Festspiele, Kap Arkona och mycket mera.

Årsmöte avhölls den 6 maj i Frivillighuset. Gästföreläsare vid mötet var Gunnar Unell med rubriken ”spioner”. Efter mötet samlades vi för fika och sedvanligt prat i By 97.

På **årsdagen** av flottiljens nedläggning den 30 juni hade vi som vanligt öppet hus i våra lokaler. Ett 50-tal medlemmar hade hörsammat kallelsen. Vi samlades vid minnesstenen framför gamla kanslihuset och lyssnade på Kalle Ljunge när han återupplivade minnet av Bråvalla flygflottilj. Vi fortsatte sedan till föreningens lokaler där vi hade en trevlig samvaro och tömde våra medhavda picknickkorgar. Det var en riktig varm och skön sommarkväll.

Kamratföreningsmöte med representanter för flygvapnets kamratföreningar avhölls på F 17 i september. Från vår förening deltog ordföranden och sekreteraren.

