



BRÅVALLABLADET

F 13 KAMRATFÖRENING

Bildad 13/6 1985

2002-10-10

Nr 35

Minns Du när F 13 fyllde 25?

Ja, det var ett veckoslut i mitten av maj 1968. Lördagen gick väl an men söndagen blev närmast ruskig med åtskilligt mer av vinter än av vår. Fotot måste ha sett sin tillkomst första dagen. Publiken inför flyguppvisningen med SAABs då splitternya Lansen börjar samlas och här ser vi en minst sagt prominent samling gäster. Längst fram på bilden sitter dåvarande C F 13 Karl Norberg tillsammans med CFV general Lage Thunberg, f.ö. den allra förste C F 13. Vid sin sida har generalen förrådsman Bertil Styrlander och ytterligare ett steg åt vänster känner man med lätthet igen "Flottiljens Kompis" Tore Österberg, med en uniformerad s.k. "Ickemedlem" (av någon underlig anledning) i Kamratföreningen bakom sig. Med papper under armen synes sedan flottiljläkaren Johan-

nes Carlstedt, av allt att döma just utsatt för ett konsultationsförsök av flottiljnsnickarmästare Allan Höög, Av de övriga kan red. direkt identifiera Rune Öjendal (i solglasögon) och Gunnar Görtz (i hatten) på bakre bänk liksom t.h. tre andra gamla kämpar, förrådsförmannen Evert Franzén, sjukvårdsförmannen Claes Moll och förrådsman Stig Björling, tronande bakom generalen. Med vilken de flesta av oss hade så många duster, det var helt enkelt oundvikligt. Det fanns som bekant ofta - ja, t.o.m. allt för ofta, sa någon! - höga chefer som s.a.s. "la sig i" på den tiden.

När detta skrivs hösten 2002 är de flesta borta för alltid.

Antingen de lagt sig i eller inte....



Redaktörn har ordet...

...och säger direkt att han är densamme som alltid tidigare i BRAVALLABLADETS historia. Flera skrevare har varit ute för att hitta en ersättare för den gamle mannen, men sådana (ersättare alltså - gamla män finns det flera!) växer tydligen inte på träd. Då är det bara för den pliktmedvetne att fortsätta på den inslagna vägen. Näväl, det hela ordnar sig säkert.

Underligt bara att det finns sådana tveksamheter i sammanhanget. Det rör sig ju ändå om världens - ja, åtminstone F 13-historiens - finaste och roligaste uppdrag. Visst finns det vissa "obehaglighetsrisker" - men var finns det inte det? Det fick väl vi alla förresten uppleva någon gång också på F13. De flesta av oss överlevde. Men givetvis skulle tidningens läsvärde förbättras högst avsevärt med ett nytt pennskaft i ledningen. Någon som kanske inte enbart - eller i vart fall nästan - erinrar om vad som setts och upplevts och avlyssnats från underbefälsnivå. En nivå som förresten inte finns längre.

Sedan sist har vi haft årsmöte utan några större förändringar av styrelsen. Tisdagsträffarna har fortsatt med ett av allt att döma stegrat intresse från många medlemmar. Nu har hösten kommit - aldrig gör den annat vid den här tiden! - och vi har att se fram mot ett höstmöte med "Skräcken" Stellan Olsson och hans mindre skräckinjagande kongokollega Gilbert Casselsjö som berättare. De båda har en del att berätta, var så säkra.

Egentligen borde kamratföreningsledningen vara generade över att inte ha utnyttjat de båda gamla fältflygarna tidigare (näja, Casselsjö flyger än, om än civil).

Ja, så tar vi också tillfället i akt, att även på denna plats erinra om, att ett stort antal medlemmar inte betalt årsavgiften för 2002. Orsaken är - har styrelsen konstaterat - att vid ibladningen av postgiroavierna i förra numret kom ett stort parti av tidningarna att gå direkt till posten UTAN den där viktiga bilagan. Beroende på att det var väldigt många välvilliga "tisdagshänder" inblandade i ibladningen (oj!). Alla ville göra väl ifrån sig och så gick det som det gick.

Kring 150 medlemmar blev alltså utan krav på avgiften. Det är mycket pengar det!

Kravet kommer nu istället. Bäste s.a.s. utsorterade Kamrat - STÄLL UPP! Hittar JUST DU ett postgiroinbetalningskort i detta uppslag i denna tidning - ANVÄND DET PÅ AVSETT SÄTT SNARAST, inte minst går våra utgifter från detta nr till postverket, ser det ut som i nuläget i vart fall. Detta förnämliga transportverk har nämligen allt sedan 1986 nöjt sig med ett porto per exemplar av ett par-tre kronor. Nu har emellertid som bekant postverket börjat stå på flera ben (läs mjölkaffärer och andra bodar). Därmed har tydligen deras anställda också beordrats "läsa på" lite bättre beträffande porton. Och red. har efter flera postkontorsuppvaktningar låtit sig övertygas om, att det numera kostar mer än den dubbla tidigare avgiften. (Men han var svår att övertyga!).

Vi får väl möjligen vara tacksamma för de femton-tjugo tusen kronor som vi tydligen sluppit betala tidigare. Sedan kan man ju i största allmänhet - och som medborgare - alltid hoppas, att alla andra verk och myndigheter inte är/varit lika slarviga som Postverket.

Men som sagts: huruvida alla postverkets anställda numera har en alldeles bestämd uppfattning får vi se först när vi kommer med den här leveransen.

Osvuret är väl ändå bäst. Glad Höst!

H Ö S T M Ö T E

Onsdagen den 13 november 2002 kl. 18.00

Sedvanlig plats - "Gamla sexan". Eftersnack i By 97. Enklare servering.

Stellan "Skräcken" Olsson fortsätter sin berättelse med hjälp av kongokamraten och Herculesveteranen Gilbert Casselsjö.

Anmälan senast den 10 nov. per telefon 31 15 41, telefonsvarare.

