



BRÅVALLABLADET

F 13 KAMRATFÖRENING

Medlemsblad

2001-03-15

Nr 32

Unga spänstiga grabbar i Vrinneviskogen

Det var alltså i april för hela 47 år sedan. Norrköpingskorpen hade i april -54 sitt årliga mästerskap i terränglöpning i Vrinneviskogen. Hur det gick individuellt minns vi inte men en rejäl lagseger för tiomannalag blev det, av det här avbildade gänget. På trappan till Vrinnevistugan sitter på nedre bänk fr.v. flj.pol. Alfons Sandberg (avliden 1997) teknikerna B-O Hermansson och Börje Åkesson, så serg. Sven Hasselberg och tekn. Ture Kärrstedt och i övre raden fr.v. en ung musikelev, vilken får förbli namnlös här, därefter teknikerna Bengt Altsjö och "Sibb" Johansson (vem trodde han kunde springa?). Så följer kadetten Ulf Armtoft, omkommen tillsammans med tre kamrater, när deras Wampiregrupp från F 14, väl samlade gick rakt in i Kullaberg 1956. Slutligen också tekniker Sture Nilsson. Därtill lagledaren, den då inte ens som Bråvallabladetsredaktör påtänkte, vilken emellertid nu definitivt inte kunde tas bort, eftersom bilden då skulle ha förlorat i symmetri men också - och framförallt - i bländande skönhet...



Å R S M Ö T E 2 0 0 1

Torsdagen den 10 maj kl 18.00 i Frivillighuset på Bråvalla

Kvällens gäst: SAAB:s chefsprovflygareingenjör Per Pellebergs berättar.

Därefter sedvanligt "tugg" o.d. (20:-) i By 97!

Anmälan med hänsyn därtill senast den 7 maj till

011/ 31 15 41, Bertil Nilsson (med telefonsvarare under icke tjänstetid).

Väl mött! /Styrelsen

Redaktör'n har ordet.....

... och konstaterar med glädje och tillfredsställelse, att han ännu en gång fått ihop ett nummer av Bråvallabladet. Men åren går och här ska enbart noteras, att det snart bör vara dags för byte på redaktörsstolen. Inte så att han på något sätt vantrivs med uppdraget (självtaget i tidernas begynnelse annars kanske han aldrig hade fått det!) utan helt och hållet beroende på tilltagande ålderdomssvaghet. Ja, åtminstone begynnande sådan av bl.a.bif. medlemsförteckningen att döma.

Se själv!

Och á propos det ska här beklagas, att förteckningen beställdes och trycktes utan att medlemmarnas födelsedatum kom med. Listan var nämligen redan levererad från F 16 när misstaget upptäcktes och distribueras därför i föreliggande skick.

Några kanske tycker s.a.s illa vara, medan andra utbrister:

-Äntligen slipper alla se hur ung jag är!

Kanske kommer födelseuppgifterna tillbaka i nästa upplaga. Den som lever får se.

Året som gått redovisas i detta nr och styrelsens verksamhetsberättelse ser väl ut ungefär som vanligt. Inga större sensationer, men ändå visar den - tycker vi - en verksamhet som väl i alla fall i stort sett fyller de krav medlemmarna har rätt att ställa. Ekonomin, vilken i förra berättelsen visade ett mindre underskott, ligger den här gången s.a.s. på rätt sida. Sådant är skönt för styrelsen att veta, när den går att planera kommande insatser. Flera av dem är ju av det slaget, att de kan överraska, eftersom de ibland planeras och genomförs av andra än oss själva. Och dessutom ofta på mer eller mindre avlägsna platser. Men vi vill ju vara med och redovisa vår verksamhet och givetsvis också få nya impulser från andra föreningshall håll, resonerar styrelsen.

Med förhoppning om övriga medlemmars gillande

I detta nr finns också en inbjudan till medlemmarna att följa med på en resa i österled, till bl.a. sägenomspunna Narva. Tillåt mej därvid komma med en s.k. Undring: vad beror det på att vid varje resas inledande annonsering, kommer det 30-35 anmälningar nästan under den första timman. Och det är nästan samma genomtrevliga medlemmar varje gång. Sedan blir det närmast moltyst. Frågan är alltså varför det inte blir flera, när vi ändå är över 500 medlemmar och när resorna är verkligt prisbilliga och omvittnat välordnade.

Följ nu med Du också nästa gång. Till S:t Petersburg och Narva!

Som väl de flesta vet pågår numera stora omställningar inom vårt försvar och flygvapnet utgör sannerligen inget undantag. Framför vårt klubbhus By 97 har det under det senaste året flera gånger varit fullt med olika försvarsprylar, utmönstrade från våra svenska försvarsförråd och strax har de försvunnit till Balticum.

Den eventuella klokheten i det beslutet ska inte alls behandlas i denna spalt.

Istället överlämnas härmed texterna på följande sidor till läsarna, förhoppningsvis till deras bästa. Och så ses vi - och trängs!? - på årsmötet 2001 den 10 maj och Narvaresan en månad senare!

Du ser väl annonserna på första sidan och på sidan 15!

Välkomna!

