



BRÅVALLABLADET

F 13 KAMRATFÖRENING

Medlemsblad

2000-03-31

Nr 30

I SCHWEIZ 1956



VÅR OMSLAGSBILD VISAR DENNA GÅNG ETT GLATT F 13 - GÅNG, JUST NEDKOMMIT PÅ EN FLYGPLATS I SCHWEIZ OCH ÅRET ÅR 1956. DET RÖRDE SIG OM ETT BESÖK DÄRSTÄDES MED NÅGRA AV VÅRA J 35 DRAGEN. I DÖRRÖPPNINGEN I SKÄRMMÖSSA IGENKÄNNES TORD NYGÅRD OCH I TRAPPAN FRAMFÖR HONOM PELLE FOGDE, ALLTID MED, GO-GO-GO-LEENDET PÅKOPPLAT. ALF "BAMSEN" GULLBERG STICKER UPP MITT I BILDEN OCH I FRÄMRE RADEN SYNS, FR. V FÖRST EN HÖGST OKÄND CIVILIST FÖLJD AV FÅLTFLYGAREN LENNART NORD, MAJOREN ARNE JUNG OCH EN OKÄND SCHWEIZARE FÖLJD AV , FF ROLF LINDQVIST, FÅNRIKEN P-O OLEMYR, FF LENNART LARSSON SAMT FLYGTEKNIKERNÄ ÅKE, PANTZAR OCH ARNE PERSSON. ÖVRIGA I SKÄRMMÖSSOR UTGÖR BESÄTTNINGEN PÅ TRANSPORTKÄRRAN - VAD DET NU VAR FÖR EN

Årsmöte 2000

Torsdagen den 18 maj kl 1800 i Frivillighuset.

Notera dagen!

Årsmötesgäst: Överstelöjtnanten/kyrkoherden Claes-Göran Göransson berättar över temat Från katapultstol till predikstol.

Anmälan m h t förtäringen senast 15 maj på tel 011-31 15 41.

Välkomna!

Redaktörn har ordet.....

Sekelskiftet har passerats utan några större sensationer. Hade överhuvudtaget någon väntat sig det? I vart fall inte jag men ändå fick jag uppleva en sådan, om inte förr så någon månad in på det nya seklet. Då - men först då - släppte nämligen ett snart 20-årigt motstånd hos mej. Motståndet gällde inköp av en dator/ordbehandlare. Mot slutet av min aktiva tid som redaktör på heltid började kollegerna i ett allt större antal, att skriva sina manus på dator/ordbehandlare och därefter enkelt svischa iväg dem till tryckeriet. Något som även jag borde börja med, ansåg kollegerna. Men då vaknade tjurigheten i min smålandsfödda lekamen och jag hävdade, att min gamla skrivmaskin dög så bra. Inga nymodigheter här inte, trots att det erbjöds såväl utbildning som fortlöpande stöttning när det gällde produktionen.

- Över min död kropp, lär ha varit ett återkommande uttryck från min sida.

Här sitter jag nu över arton år senare med en apparatur som jag aldrig drömt om att införskaffa. Tusentals små figurer och nya facktermer flimrar hela tiden för mitt inre - ikoner kallas bara en del av dem - och släkt och vänner blir uppringda och hitkallade på mina rop efter hjälp. Med dessa vänners hjälp har jag kommit fram till, att dels skriva ner dessa rader och dessutom får över dem till utskrivaren. Ett annat elektroniskt och tekniskt underverk som jag aldrig trodde skulle platsa i vår lägenhet. Var vänliga fråga mej inte om hur allt fungerar.

Att så påtagligt få uppleva, att receptiviteten med åren gått ner till närmast noll, det är minst sagt smärtsamt. I såväl själen som i plånboken. Men något straff ska man väl ha för tjurigheten. Och nog har jag fått det alltid. Det där med receptiviteten har kanske heller inte varit så påträngande någon enda gång, säger nu mina vedersakare - och det får jag väl stå ut med. I alla fall vill jag ljudligt utropa.

- Länge leve min fars gamla Remington från 1914! Det var grejer det!

Från dessa självömkanden (men det var skönt!) över till något annat. Vi har ett årsmöte med kamratföreningen framför oss och styrelsen redovisar på mittuppslaget ett arbets- och händelserikt år 1999. Läs och begrunda. Kanske var det något som kunde gjorts annorlunda. Om så är fallet: hör gärna av Dej under årsmötet.

Som ansvarig för Bråvallbladet är det ibland svårt att besluta vad som "ska med" i tidningen av tillgängligt material, eller vad som ska ställas över, eventuellt t.o.m. gå direkt i papperskorgen. Tro mej eller inte, men många av redaktörns egna manus hamnar också där. De tål helt enkelt inte en närmare granskning, när man läser dem dagen efter den, då man tyckte att inspirationen flödade. Sedan är det en annan sak att urvalet i en tidning alltid blir subjektivt. Förhoppningsvis ändå accepterat av de flesta.

Har man sedan tillgång till en sådan medarbetare som Olof af Geijerstam, kan man inte vara annat än nöjd. Denne förträfflige 83-åring ska ha ett stort tack från oss alla, som själva minns en del av det han berättar och - inte minst - från de yngre medlemmarna, vilka med omvittnat intresse tagit del av de ofta spännande tider och händelser som Olof berättat om.

Utän här nämna några namn kan vem som helst, utan någon större fantasi, i vår nya (här bifogade) medlemsförteckning, finna ett antal medlemmar som också bör ha "saker" att berätta för omvärlden i Bråvallbladet.

Kanske just Du förresten.

- Nå, så gör det då!

