



BRÅVALLABLADET

F 13 KAMRATFÖRENING

Medlemsblad

1997-02-15

Nr 24

Ny kassör

Som framgår av vår tyvärr ständigt återkommande Till-Minne-ruta har vår förenings kassör, Rolf Anderberg avlidit. Som ledamot i styrelsen och tillika kassör har styrelsen därför med sig adjungerat Agnetha Karlsson, tidigare anställd på Värnppliktsavdelningen, vid F13.

Agnetha hälsas hjärtligt välkommen i vår styrelsegemenskap.

Till minne

Yngve Winblad f 1924

Gunnar Writler f 1915

Gösta Dahlberg f 1920

Bengt Ekholm f 1918

Gösta Pettersson f 1912

Rolf Anderberg f 1937

Ökning trots bortfall

Med detta utskick får Du också en ny medlemsmatrikel, som ersätter den från januari 1996. Studerar Du matrikeln närmare finner Du, att omkring 25 tidigare medlemmar fallit bort, varav 11 helt lämnat detta jordiska. Dessa kompenseras dock av, att ett 30 tal nya medlemmar registrerats, därav flera av yngre årgångar, vilket är särskilt glädjande för föreningen framtid.

Vi hälsar våra nya medlemmar alldeles särskilt välkomna, samtidigt som vi tackar dem, som lämnat oss frivilligt, för den tid som varit. Vi är övertygade om, att flera av dem återkommer men sekreteraren låter meddela, att han varken har tid eller lust att bearbeta dem mera än vad som skedde vid förra utskicket, i oktober 1996, då de försumliga fick en extra postgiro-avi med Bråvallabladet. Med förhoppning att de s a s skulle märka piken, även om den var fin.

**NU GÄLLER DET FÖR SAMTLIGA
MEDLEMMAR ATT BEGAGNA BIFOGADE
POSTGIROAVI FÖR INBETALNING AV
MEDLEMSAVGIFTEN FÖR 1997.**

Ett litet fåtal medlemmar har redan i förväg betalt för 1997 och de finner heller ingen avi i denna försändelse - så enkelt är det!

Å R S M Ö T E

**Tisdagen den 13 maj 1997 kl 18.00
i lokalen gamla avd VI.**

Sedvanliga årsmötesförhandlingar.

**Årsmötesgäst: Se under föreningsannonser i
NT och FÖ den 6 maj.**

Servering efter mötet i B 97.

**Anmälan m. h. t. förtäringen senast den 6 maj,
tel 011-16 33 82 (Svensson) eller
011-31 15 41 (Nilsson).**

Styrelsen hälsar Dig hjärtligt välkommen!

Redaktören funderar...

Över både det ena och det andra. Som t ex att Bråvallamässen d v s det, som från början kallades officersmässen och som länge var förbjudet område för de allra flesta, den har nu definitivt slagit igen. Under en övergångstid har den varit tillgänglig för slutna sällskap, där vår medlem "Bittan" Selberg stått för rulljansen. I ett gåvobrev i anslutning till flottiljens nedläggning, fick vår förening ta emot en hel del inventarier från F 13 Officersförening. Inventarier som fått vara kvar på mässen så länge den var i viss drift.

Nu är Bråvallamässens tid definitivt över. Vi har hämtat hem de gåvor som finns förtecknade i brevet och därmed fått vissa bekymmer, om än av det glädjande slaget. Vår förening är numera ägare av bl a ett piano, en rad tavlor av varierande värde, diverse matsilver, en pendyl, högtalaranläggning, en färgteve, ett mycket stort antal sköldar, erhållna som gåvor av utländska gäster under 51 år, smärre andra detaljer o s v.

Styrelsen har härmed fått uppgiften, att besluta hur vi skall förfara med den storslagna gåvan. Allt kan vi helt enkelt inte ta hand om eller utnyttja, med den verksamhet vi bedriver och med de utrymmen som står till förfogande i By 97. Kanske kommer vi via auktoriserad auktionsfirma, att omsätta en del i kontanter. En god ekonomi utgör ju alltid en förenings ryggrad och målsättningen är, att så många som möjligt av medlemmarna ska få del och glädje av verksamheten.

Det s k "Tisdagsgänget", detta till antalet något konturlösa sällskap, har i och med gåvan fått ännu mera arbetsuppgifter. F n diskuterar man ifall man inte helt radikalt ska skifta mellan de båda större salarna, så att prisskåpen och annat flyttar in i den inre salen och att vi friställer den gamla ordersalen för mera salongsbetonade behov. Svarta tavlan (som är vit) har monterats ner och katederbordet tagits bort t ex. Ett av de mindre rummen behålls som föreningsexpedition och det lilla "mellanrummet" gör vi iordning som ett bibliotek/arkiv. Åtskilliga papper och pärmar finns fortfarande att gå igenom.

Det finns anledning att, än en gång, hjärtligt och varmt tacka den sista styrelsen för officersföreningen, för den förnämliga avskedspresenten.

Än är dock kanske inte "sagan" om officersmässen, på det som en gång var F 13 slut. Storföretaget Skanska har nämligen övertagit stora delar av det som en gång var kanslihuset. Det innebär ytterligare liv och rörelse inom området, där redan en rad mindre företag har etablerat sin verksamhet. I och med den utvecklingen växer alltmer behovet av ett matställe,

en restaurang helt enkelt, fram. Då bör den tidigare officersmässen ånyo kunna komma i blickpunkten.

Observera nu att detta är en förhoppning, som styrelsen har men där den enbart kan vänta och se. Vi hann som medlemmarna minns med, att ha flera föreningsträffar på Bråvallamässen, innan F 13 försvann. Nu är alltså förhoppningen, att det återigen ska bli en "krog" av de förnämliga lokalerna, vilken i så fall skulle kunna utnyttjas av oss för sedvanliga krigsrätter d v s årtor och pannkakor.

Kanske t o m en ny krögare vill inreda någon del av lokalerna så att de minner om en gammal flygarmäss. Då ska i så fall vi finnas tillgängliga, för att det hela ska få en autentisk anstrykning.

Ja, så där går tankarna, inte bara hos redaktören. Vi tänker också på föreningens framtid. Tittar man på medlemsutvecklingen noterar vi, att antalet ökat trots att flera kamrater lämnat oss för alltid och att ett tjugotal missat fjolårsbetalningen och därför strukits i medlemsförteckningen. Välkomna tillbaka, Grabbar och Tjejer! Hoppas vi.

å propos det så har vi alltså haft ett fint medlem-sår, trots att det på en del håll kraxats om, att vår förening går sottdöden till mötes, utan moderförband som den är. Inget kan vara mer fel. Ännu många år framåt har vi en utomordentlig potential att arbeta med, vad det gäller medlemsunderlaget. Flera av de anställda under senare år står fortfarande utanför vår kamratförening och skulle vi räkna med tidigare värnpliktiga, ja, då kan det bli nästan hur många som helst, som vill hålla minnet av F 13 levande.

Om Du vill

kan Du komma ihåg att följande medlemmar fyller antingen 50, 60, 70, 75, 80, eller 85 år under 1997: Olof af Geijerstam, Sven Ahlberg, Arne ("80") Andersson, Sonja Andersson, Sven Andersson, K-A Axelsson, Sven Bardun, Stig Bellnert, Kerstin Bengtsson, Börje Björkholm, Yngve Bosk, Alf Cangelid, Folke Danielsson (87år), Birger Dolk; Jan Ebringer, Folke Ejvinsson, Nils Ekstam, Stig Elmberg, Bertil Eriksson, Solveig Eriksson, Hugo Erixson, Stig Ernehamar, Evert Fransén (93 år), Åke Gustafsson, Viggo Jakobsson, Birger Jedby, Rune Johansson, Bengt Jonsson, B-Å Karlsson, Bo Karlsson, Sigvard Karlsson, Åke Kjellman, Eve Larsson, Hans Lind, Lars Lindberg, Lennart Lundin, U-B Malmström, Bo Mellblom, Stina Nyberg, Lars Persson, Bo Ruben, Rune Samuelsson, Arne Svensson, Ingrid Svensson, L-H Svensson, Ola Svensson, Aina Söder, Hans Söderlund, Bertil Walfridsson, och Curt Westin.

