



BRÅVALLABLADET

F 13 KAMRATFÖRENING

Medlemsblad

1996-09-01

Nr 23

VILKA JULFESTER VI HADE
KAPTEN HOLGER "STRÄSSA" HANSON VAR OCKSÅ
PERSONALVÄRDSOFFICER MED FÖRBINDELSER I KRETSAR SOM
SYNTES I STOCKHOLMS SALONGER O D. HÄR SES HAN T V ASSIS-
TERA FLÖTTILJCHEFEN CARL NORBERG NÄR DENNE AVTACKAR
LARS LÖNNDAHL, BENGT HALLBERG OCH MONICA ZETTERLUND
EFTER ETT FRAMTRÄDANDE PÅ JULFESTEN CA 1966.

Armén behövs inte längre!

Den slutsatsen var kontentan i ett inlägg av Bertil Ohlin i Försvarets forum (Högkvarterets och ÖB:s egen tidskrift) 1/96. Bertil finns nu i försvarets högre regioner men började som fänrik på F 13 under 60-talet. I sitt inlägg hävdade Bertil, att flygstridskrafterna numera har en sådan mångsidighet och effektivitet, att armén inte längre har något existensberättigande. Sin bedömning gör han med utblick över världens alla krigsskådeplatser, där han menar att det är flyget som varit det avgörande vapnet.

Alltid alerte Bertil Ohlin (han jobbade också fackligt inom sitt officersförbund redan som subaltern under flera år, något som red alltid ser som en merit hos militärt befäl - hur hade det annars sett ut med löner och andra anställningsförhållanden?) får nu i FF 3/96 svar av översten Ulf Henricsson, svensk FN-befälhavare under hårda månader i Bosnien. Han underkänner Bertils analyser av det framtida försvaret och poängterar t ex, att det var helt nödvändigt med en markoffensiv för att få slut på det sk Guldkriget, "trots ca 40 dagar med totalt luftherravälde och skjutbaneliknande förhållanden för flyget".

Tala om elegant pennföring av en framstående arméföreträdare. Bertil fick säkert räkna med en och annan gliring från sina armékollegor i de integrerade staber där han nu fortsätter tjäna sina sporrar.

S.



Varför, varför, varför...?

Så är vi då där igen! Några tiotal medlemmar begagnade sig inte av inbetalningskortet i förra utskicket och resterar därmed med medlemsavgiften för 1996.

*Jovisst, det är ett antal förbiseenden - det vet kassören och sekreteraren sedan tidigare. Härmed bifogas nu till de berörda medlemmarna - Du alltså - **YTTERLIGARE** ett inbetalningskort, som de förväntas använda på avsett sätt. **Bums!***

Om inte: sluta omedelbart att läsa Bråvallabladet Du har i händerna, det är nämligen inte betalt!

FÖRENINGSMÖTE/HÖSTMÖTE

Torsdagen den 7 november kl 18.00 i "Gamla sexan"

Lars-Håkan Svensson kåserar kring temat 55 år i och utom försvaret.

Efteråt kaffe och snack i B 97.

Anmäl per telefon 011-16 33 82 eller 011-31 15 41 senast 4 november.

Matpjattarna 1949

Se, det var ett liv och ett kiv på F 13 en vecka i början av april 1949. Inte bara på F 13 förresten, utan i hela Norrköping med omnejd. För på F 13 hade flygsoldaterna matstrejkat ett par dagar. Upphovet var en middag där det serverades sillbullar med korintsås.

Signaturen har ett urval klipp ur insändarspaltarna från stadens då tre tidningar de aktuella dagarna. De flesta - fegisarna - under signatur och det är endast överfuriren Franzén, vpl 1558 Hermansson och stadens dåvarande museichef professor Aron Borélius som vågar ståta med sina namn. Det var den sistnämnde som retade flest läsare när han tog heder och ära av såväl den dagens flygsoldater som flottiljintendenten kaptan Berggren. Och han tog också i, den gode Borélius, ärrad från akademiker-fejder (med bl a Tage Erlander) i Lund på 20-talet. Han ironiserar nu över Berggrens brist på mod, att sätta soldaterna på plats och flottiljchefen rekommenderas (det hela hände på Ante Söderlindhs tid) låta "de näpna små änglar, som inte kan äta sillbullar, att företrädesvis syssla med just sillrensning resten av sin militära tjänstgöringstid och i övrigt hålla dem vid sådan motion, att de i övrigt icke fick alltför mycket tid över för kulinariska smaksättningsfrågor".

Överfuriren "Frasse" brassar på för fullt i ett svar till Borélius. Bl a slår han helt frankt fast, att den gode professorn saknar bildning! Där stupade en av vårt lands mest stridbara debattörer - i vart fall kom inte Borélius igen i debatten.

1558 Hermansson utmanar en skribent som kallar sig "802" på en fyramilamarch eftersom 802-an, som gjort beredskap på I 4 några år, ansett sig stå långt över de bortklemade flygsoldaterna vad konditionen beträffade. "Tillhörde jag makthavarna på F 13 skulle jag låta de strejkande få svälta hur länge som helst. "För det är väl i alla fall meningen, att också F 13:s mannar ska vara härdade att insätas till Sveriges försvar" frågar "802".

Andra strejkdagen sade samtliga 12 köks-

Robach i idrottstoppen

Att Sven Robach sysslade mycket med idrott vet vi efter flera inpass därom i detta blad. Att han ett år t o m hade säte och stämma i Svenska Handbollsförbundets förnämsta församling - förbundsstyrelsen - är mindre känt. Icke förty är det sant. -Det var 1945-46 som Sven var ombud för F 13 IF till förbundets årsmöte och vid styrelsevalet var det någon som föreslog honom. Och med en

biträden upp sig och Berggren sade sig i intervjuer vara bekymrad. Vilket knappast var att undra över, så hudflängd han och hans kökspersonal blev i spaltarna. ÖD hade en stor artikel vari bl a underbefälsföreningens ordförande sade som sin uppfattning, att sillbullar var det bästa han visste (skildrat i Bråvalla-vingar. Köp den!). Signaturen "L.O.51" sade sig förstå varför ÖD-artikeln andades förståelse för Berggren, han och skrivaren var ju umgängesvänner.

"Beredskapare med hår på bröstet" berättade närmast vilda historier om hur hans kompani överlevt i Norrland under krigsvintrarna. Detta med "hurra vad vi var bra" (medan F 13-soldaterna var så mycket sämre) gick igen i de flesta insändarna, som kritiserade aktionen. Och Borélius fick veta att han borde hålla sig till de gamla ruttna stockar (en kavelbro) som han just de dagarna höll på att gräva upp på Drottninggatan.

En annan skribent går till storms mot Borélius och 802-an och säger sig "nästan tro att de båda äger en konkursmässig fiskaffär, när han hör deras förtjusta uttalanden om fisk". När man läser det slås skrivaren av det faktum, att öfu Franzén hoppade av trupputbildarjobbet efter några år och blev - fiskhandlare! Om med sillbullar på "repertoiren" förtäljer inte historien.

Men matstrejken ebbade ut, liksom insändars-tormen och de 12 återtog sina uppsägningar och Berggren pustade ut. Om maten blev bättre efter det inträffade - ja, det är en smaksak. Klart är att sillbullar med korintsås tillhörde Tore Vretmans favoriter bland svensk husmanskost. Möjligen använde han då lite mer kärlek och smör än vad husmor et Co gjorde på F 13 1948.

Aron Borélius återgick efter en tid till universitetet i Lund, i vart fall inte saknad av årsklass 1948 på F 13 eller öfu Franzén.

Sve.

rösts övervikt åkte Sven in i den förnämliga församlingen. På vem han själv röstade i den slutna omröstningen vet han väl bara själv - om han hade levat.

Men det ryktades. Och något fel hade han ju inte begått. Det är ju fullt tillåtet att rösta på sig själv eller eget förslag i en omröstning.

Och förresten hade Sveriges underofficerare (som det då hette) alltid varit väl företrädna i svenska handbollssammanhang.

S.

