



BRÅVALLABLADET

F13 KAMRATFÖRENING

Medlemsblad

1995 - 03 - 01

Nr 20

En bitsk nuna

Betala

medlemsavgiften!

Nu är det dags igen för Dej att betala medlemsavgiften för 1995. "Lägst kr 25:-" som det står i årsmötesprotokollet.

Inbetalningsavi medföljer - ANVÄND DET!!!

SNARAST! Det är så jobbigt för kassören och sekreteraren att till hösten "bevaka" de som slarvat och sända ut nya avier och påminnelser. Ifjol var det ett 60-tal som krävdes. Ungefär hälften reglerade därefter sin skuld.

Resten är numera strukna ur "rullan". Om de skulle uppmärksamma dessa rader kan de reparera sitt misstag med att sända in dubbla medlemsavgiften och därmed s.a.s. komma ikapp.



Gustaf Sjunnesson, bitsk stationsavdelningschef (Stnavdch) på 2.div, den tid då "div" stog för båda senare tiders påfund "kompani" och "division", ses här i bakstitsen på en Sk 11. (Jo de spakades från baksitsen - eleven satt fram), någon gång på 40-talet. Men det fanns faktiskt ett varmt hjärta bakom Sjunnes konstant bistra attityd. Han missade aldrig att med kritisk flyglärrarmin granska de tillfällen då CFV Nordenskiöld landade på F 13 - han hade ju själv varit generalens flyglärrare.

"Sjunne" hade vad man idag kallar spontana reaktioner, som t.e. då en gästande sergeant efterlystes genom högtalarna. Det lät så här.

-Sergeant Garmager (för han hette och heter så fortfarande)! Ring 172!

-Blixtnabbt kom det från Sjunne.

-Va faen hette han?

ÅRSMÖTET 1995

L O K A L: FRIVILLIGHUSET (gamla avd VI, flygverkstaden)
200 m t.h. då Du inpasserat Vakten (obemannad).

TORSDAGEN DEN 11 MAJ klockan 18.00. N O T E R A T I D P U N K T E N: GENAST!!!

Det blir ingen föreläsare e.d. i år. Istället förflyttar vi efter årsmötets formella del, via minnesstenen, ner till B 97 - vårt nya föreningshem. F.d. 1.div flygtjänstbyggnad. Vi har beställt vackert väder och räknar med, att samtidigt som vi har Öppet Hus kunna äta en landgång m. drycker till billigt pris.

FÖRANMÄLAN a b s o l u t nödvändigt för de som avser intaga landgången.

S E N A S T måndagen den 8 maj, telefon 16 33 82 (sekr) (säg gärna Ditt namn till telefonsvararen - den bits inte!). Välkommen till en som vi hoppas fin afton!

Styrelsen

Alla äro vi flygsoldater

Det slog mej en tanke, den där novemberkvällen på Arbetets Muséum, då vi träffades till höstmötet. Närmare hundratalet kamrater sammanstrålade och strax sönderdelades denna stora grupp i 25-30 mindre sådana, vilka alla var för sig inbördes utbytte minnen och mer eller mindre roliga historier. Samtidigt växlade dessa smågrupper sina enskilda ledamöter sinsemellan.

Kort sagt: man fann varandra över ålders- och tjänstegradsgränser. Och trivdes!

Dock kanske inte riktigt alla. För det är ju bara så, att vår medlemskrets inrymmer också ett stort antal f.d. flygsoldater, vilka ändock p.g.a. sin åldersfördelning över 30-40 år, inte har lika lätt som de tidigare anställda har, att hitta gamla arbetskamrater. Eller i detta fall: gamla lumparkompisar.

De titulerades flygsoldater dessa våra värnpliktiga.

Precis som inte vi alla har varit just flygsoldater - en stor del av våra medlemmar är fortfarande i aktiv tjänst och vad är de då om inte annat än just FLYGSOLDATER?!

Dessa tidigare värnpliktiga har sökt sig till vår förening och gemenskapen där för att - trots alla vi mer eller mindre "elaka" befäl - ändå uppfattade sin värnpliktstjänst som något positivt och minnesvärt för resten av livet. Vi har alla anledning lägga detta på minnet.

Rent allmänt är det väl så, att det i första hand är tidigare anställda av olika schatteringar som bildar stommen i de militära kamratföreningarna. Många av dem har ju verkat hela sitt aktiva liv "innanför grindarna". Men det är ändå de värnpliktiga - flygsoldaterna - som utgjort majoriteten såväl i fredsorganisationen som i allra högsta grad - i krigsorganisationen. Där dominerar stort det värnpliktiga befälet och meniga.

Nu blir det lätt så, vilket dessa funderingar vill ge uttryck för, att våra tidigare värnpliktiga även i kamratföreningssammanhang känner sig placerade på ungefär samma nivå som då de gjorde sin första tjänstgöring. (Detta är givetvis avsevärt mycket mera en förmodan än ett konstaterande - men det liksom tränger på). Jag är övertygad om att vi "gamla stötar" - om vi nu gör det - inte gör det i någon ond mening. Men vi återgår kanske allt för lätt till våra gamla roller. Och när vi då upptäcker den och den av gamla arbetskamrater, ja då hasar minnena över oss och det blir ett enda långt "minns Du" av alltihop. Allt medan den gamle värnpliktige flygsoldaten får det lite svårare att komma on speaking terms (Oj!) med omgivningen.

Ja, så här kan man fundera - åtminstone jag. Några särskilda riktlinjer för hur vår kamratliga samvaro ska läggas upp har jag givetvis inte. Vi är ju alla vuxna människor. Men ändå kan vi väl försöka lägga på ett s.k. kol för att vi på våra möten ska umgås så "brett" som möjligt.

Ta nu inte detta som en pekpinne - vi är i alla fall alla flygsoldater!

Sve

