



# BRÅVALLABLADET

## F13 KAMRATFÖRENING

Medlemsblad

1993-10-15

Nr 16

### Unik 50-års träff

Den 28 september 1943 ryckte ett 70-tal grabbar in som den allra första vpl-kullen på F 13. Bland dem fanns bl a Bertil "Sparta" Andersson och vad var naturligare för denne grovarbetare i föreningslivets örtagård än att samla det gamla gänget till 50-års träff, exakt 50 år senare. Av det ursprungliga gänget hade inte mindre än 38 kunnat återfinnas, d v s kommit tillstädes.

Och det blev sannerligen ett sammanträffande i gemytets tecken, samtidigt som vädret var strålande och övningar pågick på det numera närmast utdöda F 13 området. Försvarsmakt-sövningen Orkan var inne på sitt slutskede och Viggår både startade och landade inför ögonen på de numera 70-åriga gamla saltingarna. "Sparta" tog emot och lämnade av till majoren Åke Renåker, stabschef, som i fljch Göte Pudas frånvaro med stor ackuratess guidade sällskapet i buss runt området. Mycket kändes igen men det mesta är ju förändrat. Som en röd tråd

genom det hela gick ett hörbart mummel om, att allt detta för skattebetalarnas dyra "kalas" nu skingras för närmast alla vindar.

Det blev lunch i matsalen och därefter ett par timmars samvaro på officersmässen, som då 1943 var ett minst sagt förbjudet område för grabbarna. Lars-Håkan Svensson och Åke Renåker delade på uppgiften att berätta om F 13 historien från då till nu och om det reformerade befälssystemet.

Det såldes F 13 jubiléumsbok och kamratföreningen fick flera nya medlemmar. Och "Sparta" ska ha ett hjärtligt tack för sitt initiativ, liksom Åke Renåker för alla sina tillmötesgåenden, såväl före, under som efter träffen – att fixa några biltransporter på nolldtid för de som var lite spattiga i benen, se det var fin PR för dagens officerare det.

Sve





