



BRÅVALLABLADET

F13 KAMRATFÖRENING

Medlemsblad

1993-03-10

Nr 15



Dåtidens transportmedel

... Det var spårvagn det, då sensommaren 1944, då detta foto knäpptes. Ja, cykel också förstas utom för Eric Lövgren och Bengt "Lill-Mässe" Månsson, vilka båda fått ärva var sin DKW av 38 års modell. Snart sågs också Gunnar Hanngren susa fram över stadens gator i sin öppna sportvagn, ofta tillsammans med vacker utsmyckning. Men andra mera vanliga dödliga fick nöja sig med promenader till och från Fridvalla, där den här gången samlats fr v korpralerna Torsten Ahlin, kommen från F 3, Adolf Jenemark överförd från F 7, Gunnar Görtz dito från F 9 och Lennart Celano från F 5. Exempel på den främlingslegion F 13 de första åren utgjorde.

... Minns läsaren förresten huset som skymtar? Det försvann kring 1960 och härbärgerade bl a "Kalle Skomick", som där hade sin verkstad.

Är Du kryssad?

... Närmast som vanligt noterar vår kassör, att ett antal medlemmar inte betalt avgiften för 1992, några t o m trots påstötning i förra utskicket. Alla får nu en chans till.

... På bif postgiroavi finns ett utrymme för "postens kvitto". Finns där ett rött kryss, var då hygglig betala DUBBLA årsavgiften så gör Du det enklare för både kassören och sekreteraren.

Tack!!

Begravningsakt

... FÖRETT MILITÄRT FORUM, tidskrift för Försvarsfrämjandet, har i sitt 4/92 en betraktelse om en vacker dag i höstas. då I 14 och F 13 för sista gången förde sina fanor vid en högtidlig högvaktsavlösning. Vi citerar.

... "Bråvalla flygflottilj, för dagen representerad av både en kvinnlig kapten som högvaktschef och en rad prydliga mannar med sina bästa vänner, bevakningshundarna, i sällskap, presenterades så av sin vakthavande major. Nu fick vi alla - flera tusen tillresta från landet och från Finland, Estland m fl länder - veta att även detta förband gick sin sista högvakt - nu väntar malpåsen.

... Officiant vid akten var chefen för garnisonsavdelningen, övlt A von Rosen. Vid orgeln: arméns musikpluton".

... Referent var pensionerade trängkaptenen Bo-Gunnar Biehl, vilket kanske inte säger så mycket till så många. Den minnesgode erinrar sig dock att denna Biehl på 50-talet var en ofta sedd allmänreporter på Norrköpings Tidningar, tillika ofta med reportage från F 13. Vad Biehl hade för signatur? Jo - "Buss"!

