

F 13 KAMRATFÖRENING

Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2000

Styrelsen har under året bestått av:

ordförande Bo Fransson

vice ordförande Claes Anell

sekreterare Lars-Håkan Svensson/Åke Renåker

kassör Agnetha Karlsson

ledamöter Torbjörn Karlbom och Alvar Ringh

suppleanter Karl-Erik Karlsson och Bo Mellblom

revisorer Margareta Schönbeck och Olov Knutsson

suppleanter Waileth Liljeqvist och Börje Åkesson

Valberedning Lennart Lundin med Bertil Andersson och Rune Fontler som medhjälpare.

Antalet medlemmar har under året varit 530 st. Det har varit ett 25-tal avgångar och lika många nytillkomna medlemmar. Några av våra kamrater har gått ur tiden under året.

Föreningens ekonomi framgår av särskild redogörelse.

F 16, som är vår traditionsbevarande myndighet, har avsatt 10 000:- till vår verksamhet.

Medlemsavgiften har även innevarande år varit 50:- .

Jubileumsboken BRÅVALLAVINGAR finns kvar att köpa för 75:-.

Verksamheten under året

”**Tisdagsgruppen**” har i vanlig ordning hållit igång på tisdagsförmiddagarna. Förutom kaffe med dopp och social samvaro har ett antal småprojekt genomförts. Det finns plats för flera krafter i gänget. Titta gärna ut en tisdagsförmiddag, ta en fika och träffa gamla kamrater. Ett annat skäl till ett besök är att ta del av de publikationer/tidskrifter eller medlemsblad som vi får från olika håll, andra kamratföreningar m fl.

BRÅVALLABLADET har utkommit med två nummer under året. Redaktören efterlyser en yngre förmåga som kan ta vid och föra Bladet vidare. Verkställ.

F 11 Kamratförening besökte oss och besåg våra lokaler och samlingar den 17. maj.

Tisdagsgruppen ställde upp och svarade för markservicen. Det är alltid trevligt med gäster på besök.

Årsmöte avhölls den 18 maj i Frivillighuset. Drygt 100-talet medlemmar mötte upp och lyssnade med hör- och synbarlig förtjusning på vår årsmötesgäst Claes-Göran Göransson. Han framförde, under rubriken Från katapultstol till predikstol, en levnadsberättelse full av både allvar och festliga historier från sin tid som flygande officer till sin omskolning och verksamhet som präst i svenska kyrkan. Efter mötet sedvanligt prat och fika i by 97.

På **årsdagen** av flottiljens nedläggning, den 30 juni, hade vi samlats ett 20-tal medlemmar i by 97. Efter flagghissning och några korta minnesord av vår ordförande Bo Fransson hade vi en trevlig samvaro med prat och förtäring av medhavda förnödenheter.

Föreningens lokaler lånades ut till sekretariatet för DM i segelflyg som gick av stapeln under juli månad. Flygvärdet var dock inte det bästa snarare tvärtom. Över detta rår vi inte.

Årets enda resa gjordes den 3. september till Swedish Military Tattoo i Globen i Stockholm. Det var ett mycket uppskattat besök. Middagen efteråt gjorde inte saken sämre. Bergstrand har lyckats igen med en resa.

Ett **ryskt flygbesök** på F 16 i Uppsala fick några i styrelsen med mycket kort förvarning uppleva den 4. september. Det var några Su-27 som var föremål för vårt besök. Ett transportflygplan IL-76, det är stort, var också med vid detta tillfälle.

Vid **invigningen** den 20 september av F11 Veteraners nya klubblokaler deltog Claes Anell.

Årets **konferens** för museiföreståndare och kamratföreningar avhölls på F10 Ängelholm den 9 – 11 oktober. Från styrelsen deltog Åke Renåker och Bo Mellblom samt Lars-Håkan Svensson

Höstmöte ägde rum den 18 november. Vi var ett 70-tal medlemmar som hade samlats i Frivillighuset där vi lyssnade till Ulf Wibergs kåserande om sitt flygande liv militärt såväl som civilt. Det är ett imponerande antal flygtimmar denne man har bakom spakarna i civila flygsammanhang. Vi samlades sedan som vanligt i våra föreningslokaler för eftersnack m m.

Slutord

Föreningens sextonde verksamhetsår har härmed redovisats. Det är glädjande att se flera nya medlemmar i våra lokaler samtidigt är det tråkigt när gamla medlemmar försvinner.

Till myndigheterna F 16 och F 17 framför vi vårt tack för all värdefull hjälp och stöd i vår verksamhet. Ett särskilt tack riktas till F 17 bastropp för stort tillmötesgående i vår dagliga gärning.

Sist men inte minst ett stort tack till våra medlemmar runt om i riket för det förtroende ni visat styrelsen. Det är alltid uppiggande att se så många av er på våra möten. Det finns plats för fler

STYRELSEN

Bo Fransson

Claes Anell

Åke Renåker

Agnetha Karlsson

Lars-Håkan Svensson

Torbjörn Karlbom

Alvar Ringh